

# 13 In een blauw geruite kiel.

## Intro:

In een blauw geruite kiel, draaide hij aan 't grote wiel,  
de ganse dag. Maar Michieltjes jongenshart,  
Leed ondragelijke smart, ach, ach, ach!

Als matroosje, vlug en net, heeft hij voet aan boord gezet,  
dat hoorde zo. Naar Oostinje, naar de West,  
jongens, dat gaat opperbest, hojo,hojo,hojo!

Daar staat Hollands admiraal.

Nu een man van vuur en staal, de schrik der zee.

't Is een ruiter naar den aard, glorierijk zit hij te paard,  
hoezee, hoezee, hoezee.