

21 Het kleine café aan de haven.

Intro: Coupletten Recitativo= vertellend zingen

De avondzon valt over straten en pleinen,
de gouden zon zakt in de stad
De mensen die moe in hun huizen verdwijnen,
zij hebben de dag weer gehad.
De neonreclame die knipoogt langs ramen,
het motregent zachtjes op straat.
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek
uit een deur die nog wijd open staat.

Refrein:

Daar in dat kleine café aan de haven.
Daar zijn de mensen gelijk en tevrede.
Daar in dat kleine café, aan de haven.
Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.

De toog is van koper, toch ligt er geen looper,
de voetbalclub hangt aan de muur.
De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox,
een pilsje dat is er niet duur.
Een mens is daar mens rijk of arm, 't is daar warm,
geen monsieur of madame maar wc.
Het glas is gespoeld in het helderste water,
ja het is daar een heel goed café.

Refrein

De wereldproblemen die zijn
tussen twee glazen bier opgelost voor altijd.
Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening,

of je staat in het krijt.

Het enige wat je aan eten kan krijgen
dat is daar een hard gekookt ei.

De mensen die zijn daar gelukkig gewoon,
ja de mensen die zijn er nog blij.

Refrein 1x herhalen