

26 Aan de oever van de IJssel.

Intro:

Aan de oever van de IJssel staat een veerhuis.
Daar woont een meisje, Greetje is haar naam.
U zult haar daar, helaas niet meer ontmoeten. }
Want Amor heeft ook hier zijn werk gedaan. } 2x

De hele dag voer zij de mensen over.
Ze deed haar werk met opgewekt gezicht.
Haar heldere lach klonk vrolijk over het water }
En iedereen hield van dat lieve wicht. } 2x

Een schipper die geregeld daar voorbij voer,
Heeft met zijn lied het blonde wicht bekoord.
Op zekre dag liet hij zijn anker vallen }
en nam zijn Gré voor altijd mee aan boord. } 2x

Nu vaart ze blij met hem langs verre kusten,
ze nam voor altijd afscheid van de pont.
In 't veerhuis woont sindsdien een ander meisje. }
Dat wacht, tot ook voor haar een schipper komt. } 2x