

29 Curacao.

Intro:

Solo: koor op achtergrond meezingen.

Curacao, 'k heb jou zo menigmaal bekeken.

En al jouw loze streken, die stane mij niet aan.

En al jouw loze streken, die stane mij niet aan.

Daarom ga ik terug naar waar ik kom vandaan.

refein: koor.

Ooooooh, oooooh. Wij gaan u verlaten, landje Curacao. Wij

gaan u verlaten, vaarwel Curacao.

Solo: koor op achtergrond meezingen.

'k Kwam laatst met haast al door het Heerenstraatje,

men sprak:"Mijn lieve maatje, kom zet u hier wat neer

en drink met ons een glaasje en rook een pijp tabak,

met al die loze streken, raakt het geld wel uit de zak"

refrein:

Solo: koor op achtergrond meezingen.

Een zoen kan doen, de hele nacht te blijven,

dan hoort men niet het kijken van onze officier.

Zo raken wij aan 't dwalen zo dronken als een zwijn.

Het schip ligt voor de palen, aan boord moeten we zijn.

refrein:

Solo: koor op achtergrond meezingen.

Maak los die tros, de voor- en achtertouwen.

We zijn niet meer te houwen, we gaan naar Holland toe.

Waar is het beter leven, dan bij je eigen vrouw.

'k verzeg er al de vrouwen voor van 't eiland Curacao.