

34 Aan het Noordzeestrand.

Intro:

Ik heb op zee mijn levenlang gevaren.

Mijn vissersdorp ligt aan het Noordzeestrand.

Verdien mijn brood met zwalken op de baren.

Toch denk ik vaak mijn rijkdom ligt aan land. (land 4 tellen)

refrein:

Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht.

Waar 't vertrouwde huisje altijd op mij wacht.

Waar de meeuwen schreeuwen, boven 't golfgebruis.

Daar ben ik geboren, daar voel ik mij thuis.

Waar de klokken luiden, visser vaar naar huis.

Daar ben ik geboren, daar voel ik mij thuis.

Tussenspel.

Ik voel mij klein, wanneer de stormen huilen,

door 't schieten van de lust op zwakke buit.

Maar voor geen geld ter wereld wil ik ruilen,

mijn vrij bestaan als koning op mijn schuit. (schuit 4 tellen)

refrein: