

# 50 MEISJE, IK BEN EEN ZEEMAN

## Refrein:

Meisje, ik ben een zeeman, Een zeeman is heel vaak van huis.  
Meisje, ik ben een zeeman, Het water, het schip is mijn thuis  
Meisje, ik ben een zeeman, Kun je wel wachten zo'n lange tijd?  
Ik ga je voor heel lang verlaten, Veel geluk, het ga je goed, mijn  
lieve meid.

1. Een zeeman dwaalt over de kade,  
verdrietig kijkt hij om zich heen.  
Morgen dan gaat hij weer varen,  
zijn meisje is dan weer alleen.  
Hij droomt alle dagen en nachten.  
Houdt zij het zonder hem uit?  
Maanden moet zij op hem wachten,  
Verdrietig staart hij voor zich uit.

## Refrein

2. Na maanden van werken en wachten,  
keert hij met zijn schip weer terug.  
Vergeet hij de dagen en nachten,  
dat hij aan haar dacht op de brug.  
Zij staat op de kade te wachten,  
en wuift als zij hem weer ziet staan.  
Nooit was zij uit zijn gedachten,  
Steeds fluistert hij zachtjes haar naam

## Refrein