

77. Mooi Volendam. “De Kajuitzangers” 9 augustus 2019

1. In een oud café daar op de hoek
Staat een meisje in een spijkerbroek
Toeristen zien de klederdracht haast nooit meer
Alleen in winkels liggen tot hun spijt
wel de dingen uit die andere tijd
Waarvoor ze blijven komen keer op keer
Alleen de haven behoudt zijn oude glans en ademt nog de sfeer
De voetbalclub verspeelt zijn kans steeds weer

Refrein:

**Mooi Volendam, met je zee tot aan de horizon
En de vissers die voor dag en dauw uit varen gaan
Mooi Volendam, de tijd springt slordig met je
Toch blijft de vissersgeest altijd bestaan**

2. De nieuwbouwwijk is stil en koud
Met huizen in een blok gebouwd
Je ziet er bijna nooit een mens op straat
Het verleden is daar voorgoed voorbij
De mensen lijken minder blij
Misschien omdat dit leven zo snel gaat
Maar elke avond loop ik langs de dijk
Waar de wind speelt met me haar
Ik voel me rijk als ik naar het water staar

Refrein: 2x

**Mooi Volendam, met je zee tot aan de horizon
En de vissers die voor dag en dauw uit varen gaan
Mooi Volendam, de tijd springt slordig met je
Toch blijft de vissersgeest altijd bestaan**

Toch zal het oude nooit helemaal vergaan