

79. Laat ons drinken

“De Kajuitzangers” 21 September 2019

Intro

1. 't Is laat in de avond, een kroegje aan zee
Stil in de straten maar uit het café
Klinkt een lied en de wind voert het mee
En als je goed luistert versta je het refrein:

Refrein:

Laat ons drinken op al onze vrienden
Laat ons drinken op al onze vrienden
Laat ons drinken op al onze vrienden die hier niet zijn

2. De woorden zijn simpel, de stemmen zijn hard
Het klinkt wat eenvoudig en soms heel verward
Maar 't is eerlijk en recht uit het hart
En al klinkt het zo vrolijk, je voelt ook de pijn

Refrein:

Tussen:

Kom, hijs de boeg en gijp de kiel
Fok de kluiver en aan het wiel
Oh, strijk het zwaard en reef de mast
Houd de wind aan bakboord vast...

3. Geen schipper kan varen zonder kompas
Geen zeeman kan zingen zonder zijn glas
Met de kroeg als zijn domein
Want hier zingt hij en drinkt hij z'n whisky of wijn

Refrein:

La, la, la, la, 2x

Einde