

3 De Zilvervloot.

Intro:

Heb je van de zilveren vloot wel gehoord? De zilveren vloot van Spanje
Die had zoveel Spaanse matten aan boord en appeltjes van oranje

refrein:

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein.
Zijn daden benne groot, zijn daden benne groot
Hij heeft gewonnen de zilv'ren vloot
Hij heeft gewonnen, gewonnen de zilver vloot.

tussenspel:

Zei toen niet Piet Hein, met een duidelijk woord: Wel jongetjes van Oranje,
Kom klim eens aan dit en aan dat Spaanse boord en rol me de matten van
Spanje!"

refrein en tussenspel:

Klommen niet de jongens als katten in 't wand, en vochten ze niet als
leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand, tot in Spanje klonken hun
schreeuwen.

refrein en tussenspel:

Kwam er nog een keer zo'n zilv'ren vloot Zeg, zou je dan nog zo kloppen?
Of bleef je dan dan veilig en wel buiten schoot, maar stil in je hangmat
stoppen?

refrein en tussenspel:

Wel, Neerlands bloed, dat bloed heeft nog wel moed, Al zijn we dan niet
groot, al zijn we dan niet groot, We zouden winnen, die Zilvervloot.
herhaling: We zouden winnen, weer winnen die Zilvervloot. (lang)
We zouden winnen, die Zilvervloot.