

109. Engelbewaarder op Zee “Kajuitzangers ThR” 2 juli 2023

Intro

1. Duizenden meeuwen, Duizenden golven
Ben in gedachten, Ben aan het dromen
De zon aan het schijnen, de wind die nu waait
Dat is nou mijn leven, het schip wat maar vaart
2. Naar verre havens, in mooie steden,
Even genieten, niet zonder reden
De kroegen zijn open, de tap weer bemand
De Kaptein die waarschuwt, waar zijn we beland.

Refrein:

Ik weet nu, dat er een Zeemans leven bestaat
Je kunt het niet zien, omdat ze over de zeeën vaart
Ik weet nu ook, dat er schepen op zeeën vergaan
Ik kan het weten, want die schepen hebben echt bestaan.

3. Honderden mijlen, varen naar thuis
Je ziet in de verte, het licht van een sluis
De meeuwen die vliegen, zo rond het kombuis
De scheepskok die tuimelt, weer voor zijn fornuis
4. Dan in de haven, je ziet haar al staan
De zeemannen komen, ze staan al vooraan
Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan,
Alsof ze wil zeggen, voorzichtig voortaan

Refrein:

Instrumentaal

Refrein:

Ik kan het weten, want die schepen hebben echt bestaan.