

# 112. De Wellerman (thr2024)

1. Er gaat 'n gerucht van een schip op zee. Dat voer met de naam "de Billie o T  
De wind zwol aan en nam hen mee. Wat is hen overkomen (huh)

**Refrein:**

Zing Zing de Wellerman song. We drinken rum en we blijven jong  
Daar is de Wellerman boot. Met de rum suiker en thee

2. Ze waren amper de kust ver-lo-ren. Toen werd er een walvis-jong ge-bo-ren  
De ka-pi-tein riep: "laat op zee" . Op sleep-touw ging ie mee (hah)

**Refrein: 2x**

3. Met-dat woeste weer had de walvisstaart. Hen opgevangen en gespaard  
Het har-poe-neren ging maar door. En zij dook naar benee (huh)

**Refrein:**

4. Gevangen met harpoen en touw. Krijgt soms 'n kapitein berouw  
Hij liet de walvis-sen in zee. Ging zelf op sleeptouw mee

**Refrein:2x**

5. Wel 40 dagen misschien zelfs meer. Bleef de lijn gespannen ging het te keer  
Naar de haaien met de hele vloot. Wat achterbleef was schroot

**Refrein:**

6. Zover ik weet zijn-ze-nog steeds in touw. Gehavend moe, bont en blauw  
De Wellerman belt de kapitein. Over vrijheid en genade

**Refrein: 1x**

Zing zing de Wellerman song  
We drinken rum en we blijven jong  
Daar is de Wellerman boot  
Met de rum suiker en thee

**1x accapella**